



INTERNETTRÆK

NR.1

AUGUST 1993

30.årgang.

Velkommen til en ny sæson

Bestyrelsen håber at I efter en veloverstået sommerferie er godt rustet til en sæson som vil byde på mange spændende matcher og turneringer. Det foreløbige program ses nedeunder, men flere spændende arrangementer vil sikkert dukke op i sæsonens forløb. Starttidspunktet for Rødovremesterskabet er rykket til kl. 19,00 fordi spilletiden er udvidet med en $\frac{1}{2}$ time således at betænkningstiden pr. spiller udgør: 40 træk på to timer, derefter 15 minutter + opsparet tid til resten af partiet.

SÆSONPLAN.

AUGUST.

10: Sæsonstart.
17: Lynmesterskab.
24: Match mod Hvidovre
31: Rødovremesterskabet.

SEPTEMBER.

7: Rødovremesterskabet.
14: Rødovremesterskabet.
21: Rødovremesterskabet.
28: Generalforsamling.

OKTOBER.

5: Rødovremesterskabet.
12: Rødovremesterskabet.
19: Efterårsferie
26: Rødovremesterskabet.

NOVEMBER.

2: Klubaften.
9: KSU-holdturnering.
16: Vinterturnering
23: KSU-holdturnering.
30: Vinterturnering.

DECEMBER.

7: Vinterturnering.
14: KSU-holdturnering.
21: Juleskak.

JANUAR.

4: Vinterturnering.
11: Vinterturnering.
18: KSU-holdturnering.
25: Klubaften.
27: Vestvoldturnering. (Rødovre gård)

FEBRUAR.

1: Vestvoldturnering.
8: KSU-holdturnering.
15: Vinterturnering.
22: Vinterturnering.

MARTS.

1: KSU-holdturnering.
8: Vinterturnering.
15: Vinterturnering.
22: KSU-holdturnering.
29: Påskeferie.

APRIL.

5: Vinterturnering.
12: Vinterturnering.
19: Klubaften.
26: Forårsturnering.

MAJ.

3: Forårsturnering.
10: Forårsturnering.
17: Klubaften.
24: Forårsturnering.
31: Klubaften.

JUNI.

7: SÆSONAFSLUTNING.

SKAK T RØDOVRE CENTRUM.

FREDAG DEN 8 OKTOBER KL. 15.00

SIMULTANMATCH MED IM CARSTEN HØI



Der røg dagens
parti, far!

Skak med stormesteren Miron Sher

Af Egart Andersson

Scenen er Sikker Hansen salen i Politikens Hus, tidspunktet en sen fredag den 28. maj 1993, hvor 23 spilleglade skakentusiaster havde givet fremmøde. Og hvori jeg var med; det var morsomt, det var spændende, og hvor Svend Novrup - Politikens skak-redaktør - havde taget toget fra Kerteminde til hovedstaden, og nu, stilfærdigt og charmerende, præsenterede os 23 udvalgte for Miron (han er på fornavn med ham) - og det blev en oplevelse !

Jeg har ikke tænkt mig nu at give en parti-gennemgang, over mit parti, for naturligvis tabte jeg (måske vil jeg forsøge at kommentere det senere), for hvis jeg havde vundet, havde det nok været en sensation, et "udødeligt parti", men herom en anden gang.

Men indledningsvis vil jeg gerne gøre rede for, hvordan man kommer med, det spørger de om allesammen i klubben. Så først følgende:

Det foregår ved lodtrækning, du skal bare indsende et postkort om deltagelse.

Men du har forskellige muligheder, hvormed du kan hidføre skak-redaktørens opmærksomhed i udtækningsøjeblikket, og hvor jeg overvejede følgende muligheder: 1) du kan sende ham et frækt postkort (hvis du tør?)

2) du kan hilse fra Ejlert (hvem kender ikke formanden for Rødovre skakklub?)

3) eller gøre noget andet

Svaret er enkelt: jeg valgte det ene.

Men fra det lette til det seriøse. Miron Sher var en oplevelse! En lille mørkhåret mand i meleret habit, med løsthængende slips (med diskret elegant logo med skak-motiver), sort overskæg (efter min mening den eneste undskyldning herfor), firskåren i statur, beskeden (meget), og charmerende og humorfyldt, med smittende skak-pædagogik i sine åbningsfremstillinger.

Når jeg ikke hér vil kommentere mit parti med Miron Sher (hvem kan iøvrigt være interesseret heri, i min klasse?), så skyldes det de tankevækkende indtryk, som Miron Sher gav. Om international skak. Om forholdene om skak i Rusland i dag, ... og tidligere! Og om den beskedne stormester, som man følte, det kunne være noget enestående at lære nærmere at kende. Og hvad skete der så?

Jo, der skete såmænd det, at Svend Novrup spurgte mig, om jeg havde mulighed for at lade Miron Sher bo hos mig; han skulle blot sove i 5 timer, men skulle med hurtigbåden næste morgen til Malmö; fordi han skulle spille skak i Kristianstad (ca 100 km fra Malmö) næste dag. Jeg indrømmer, det svimlede lidt, men jeg kunne ikke (desværre) klare den opgave, hvor gerne jeg end ville. Tænk, hvor ville jeg gerne have haft Miron Sher boende - men ikke for så kort et tidsrum. Hvis han istedet skulle kunne være blive boende, fået en night cap til at sove på, og måske en lille snak, og dagen efter lidt frokost, så han først ved middagstid tog fra Havnegade (herregud, der går jo tog fra Centralstationen i Malmö til Kristianstad hver time!), så havde han da sagtens kunnet nå at spille skak i Kristianstad om aftenen (jeg har faktisk besøgt og boet i Kristianstad i hundredvis gange i hele min barndom, så jeg ved, hvad jeg taler om). Det blev desværre ikke til noget. Ærgerligt!

Men nu kommer en interessant betragtning. Svend Novrup sagde til mig, bare, han havde Ejlerts telefonnummer? For kunne han ringe til Ejlert, så var alle overnatningsproblemer for Miron løst. Sagde han. Jamen, det var da i hvert fald ikke noget problem, Ejlert har 36 70 68 71, det vidste jeg; men desværre var Ejlert ikke hjemme. Dette viser lidt af Ejlerts format! Og det kunne for resten have været interessant at erfare, hvordan han i givet fald havde løst Miron's overnatningsproblemer.

Fra det ene til det andet. Miron Sher har 2537 i rating. (Han havde morsomt nok fundet ud af, at 2537 var forkert udregnet. Det skal være 2538!) Han bor ud til Østersøen, i Kaliningrad regionen. Men inden jeg nu fortsætter min beretning, må jeg pligtskyldigst redegøre for nogle forureningsforhold i Sikker Hansen salen. Sagen er, der var udbrudt revolution på Rådhuspladsen. Og samtidig stod døren åben indtil journalisternes kantine. De fejrede Gladiatoreernes indtogsmarch, ... eller også var det noget andet. Det med Rådhuspladsen troede jeg var en fortsættelse af urolighederne fra Nørrebrogade for et par dage siden, men jeg tog grusomt fejl, det var blot opvarmningen til morgendagens karneval, med piv og knald og politiudrykning og

hvad der ellers hører med. Sådan. Det, jeg prøver på at forklare, er, at når både journalister og Rådhuspladsen larmer, kan man ikke høre alt, hvad der bliver sagt. Men jeg skal efter fattig evne gengive noget værdifuldt i det følgende. Og jeg har samtidig fået taget nogle forbehold for det, jeg ikke har kunnet høre (i Rådhusplads- og journalistlarmen!).

Deltagelsen var gratis, og du får kaffe og brød (eller vand/øl under vejs). Sådan stod der. Hvordan skal det forstås? Jeg tog kaffe (uden brød) og øl. Hvad ellers? Og det var pragtfuldt. Det er jo et fortolkningsspørgsmål. (Jeg drikker aldrig vand. Hvis vand er så godt for det menneskelige legeme, hvorfor bærer vi så gummistøvler, regnfrakker og paraplyer for at undgå dette?).

Men tilbage til Miron Sher. Og nu igen seriøst.

Miron sagde, at i Rusland var fodbold, croquet og skak særdeles populært. Nu bagefter forstår jeg ikke rigtig, hvad han mente med croquet. (Var det mon ikke cricket?). Det interessante er nu, at i Rusland, sagde Miron Sher, er der en gratis uddannelse i sportsskoler, og herunder hører SKAK. Miron Sher, som nu for 4. gang er i Danmark, omtalte også, at man havde særlige kulturpaladser, såkaldte pionerpaladser, til bl.a. dyrkelse af skak, samt at skak i Rusland var en anerkendt sportsgren.

Men nu kommer noget lidt deprimerende. I Rusland i dag bliver skakspillerne udsultet! Og nu skal man sammenligne med skakforholdene ude omkring i verden. Det forholder sig nemlig sådan, at hvis man har haft fast bopæl i et andet land (1 år?), ... repræsenteres dette ved internationale skakturneringer! Det drejer sig om op til 50 forskellige nationer, og ved den sidste olympiade (Manilla ?) vandt russerne de 3 første pladser! Med andre ord tjener en masse russiske stjerneskakspillere deres brød ved arbejde udenfor Rusland.

Her kom Miron Sher med en interessant redegørelse. Det har noget at gøre med den russiske gratisuddannelse i skolerne, i pionerpaladserne og sportsskolerne. Han siger, at de har et bestemt uddannelsessystem, og efter dette kan en hvilken som helst person uden videre opnå 2500 i rating.

Svend Novrup var iøvrigt en fremragende oversætter af Miron Sher's foredrag. Det gjorde han storartet, jeg har aldrig hørt noget lignende. Hver gang Miron havde talt i 30 sekunder, oversatte Svend. Det sidste varede så 4 minutter. Men det var glimrende.

Ud over oversættelsen, en gang imellem kunne heller ikke Svend Novrup høre, hvad Miron sagde (revolutionen på Rådhuspladsen og journalister-nes festlige lag på Gimle)(= kantinen), men det betød ikke spor.

Vi fik en masse spændende ting at vide: Svend Novrup + hustru havde også besøgt Miron privat. Som tidligere nævnt bor han (når han ellers har tid til at være hjemme) i Østersø regionen. Det er et kulturchok. Somme tider om morgenen var Miron ikke hjemme. Han var stået tidligt op og ude og malke en ko. For mælk skulle de da også have. Spændende nok fik man som noget af Mirov-oversættelsen at vide, at Svend Novrups hustru har skrevet speciale om skak (?) (jeg fik pga. larmen ikke fat i det exakte emne, men når man siger sådan, plejer det at dreje sig om et speciale, typisk mag.art. i historie, og det kunne være meget interessant at læse dette speciale. Men det er nok udelukket, for jeg tror ikke, sligt er offentligt tilgængeligt)?

Blandt de 25 deltagere var en ung, sympatisk armenier, som spurgte Miron om skak-forholdene i Armenien. Åh, der var krig og elendighed, svarede Miron. Og kulde. I det hele taget var alt så anderledes end i den vestlige verden. Når der fx var varme i en lejlighed, så kunne den ikke reguleres. Der var drønende hedt. Hvilket resource-spild! Og den dag, de ophørte med varmen, så var det koldt. Helt koldt i rørene, fra den ene dag til den anden. Miron selv har rejst væk fra Rusland de sidste 2-3 år. Priserne og inflationen stiger fra dag til dag. Mange må ernære sig ved rengøring, sagde han. Og skakspillere søger væk pga. af de usle forhold. Så meget, at man i den vestlige verden (FIDE?) har overvejet en vis kvote for national tilgang af russiske spillere (jfr det ovenfor redgjorte).

Der var også en deltager, som spurgte Miron Sher om hans syn på Kasparov og al den snak og skriveri, der har været om deres uenighed internationalt på skakområdet. Her mente Miron noget helt andet. Det skulle vi slet ikke være ked af, sagde han. For det gav presseomtale, og med det bedre sponsorer, og dermed bedre vilkår for topspillerne. Måske har han ret?

Jeg vil slutte nu med et hjertesuk. Miron Sher nævnte på forespørgsel en halv snes titler på klassiske skakbøger, herunder Bent Larsen: 50 udvalgte partier og Niemzowitsch "Mein System" som han ville anbefale for skakspillere. Men jeg fik ikke fat i resten. Der var noget med Ramonowsky (?),

None (?), Bronstein (?) og Tartakower (?). Tænk, om Svend Novrup ville skrive en præcis oversigt herover en dag i skak-spalten i Politiken, så vi andre menige kunne delagtiggøres heri.

Lad mig slutte med lidt af en sensation. Da Miron Sher skulle spille simultan med os 23 deltagere, valgte han Sort. Ikke noget med, sådan som Bent Larsen åbenbart har praktiseret og været normgivende for her i Danmark, at hveranden Hvid og hveranden Sort. Næh, Miron valgte Sort, så vi allesammen fik Hvid. Det er lige til Guinness rekordbog!

Og så skal jeg da til allersidst heller ikke glemme Kageklubben? Hvad er det? Jo, min sidemand under turneringen; han fortalte, at derude, hvor han bor, havde de en skakklub på 8 medlemmer, som hver gav et indskud. Når der var penge nok i kassen, inviterede de en kendt skakspiller på besøg. Sidst hed han Bent Larsen. Sådan. Min sidemand havde et rating-tal på 17-1800.

Flot resultat i skakturnering

Copenhagen Open i skak blev en stor succes for de danske farver

□ I knap to uger dannede Valhøj Skole for nylig ramme om den åbne, internationale skaktturnering Copenhagen Open, som havde samlet 170 spillere og mange tilskuere.

Både den sportslige side såvel som selve den praktiske gennemførelse af turne-

ringen forløb særdeles tilfredsstillende for arrangørerne Rødovre Skakklub og Københavns Skak Union.

Den danske Internationale Mester fra Valby-klubben SK 41, Henrik Danielsen, scorede 7 1/2 point og sluttede således på en delt førstplads sammen med den ira-

elske Stormester Khenkin og den Internationale Mester, Emms, fra England.

Ved at bryde monopol

Resultatet var så flot, at både Danielsen og Emms opnåede at score nok til en Stormester-norm. Og når man har tre af disse normer, bliver man Stormester (GM-er).

Overraskende var det at Danielsen og Emms kunne sætte flere af verdens bedste Stormestre på plads, og der er efterhånden noget, der tyder på, at de vestlige spillere er på vej til at bryde østlandenes monopol på verdens-toppen.

Det var 15. gang, der blev afholdt Copenhagen Open.

cls

En tak skal rettes til Leif Clausen for hjælp med indkvarteringen af de russiske spillere og til Jørgen Pedersen for den store indsats i kantinen. Uden hjælp af frivillig arbejdskraft kunne sådanne arrangementer næppe gennemføres.

7



RØDOVRE SKAKKLUB

indbyder alle interesserede til at deltage i

RØDOVREMESTERSKABET I SKAK



Turneringen spilles over 7 runder på følgende
tirsdage: 31/8 + 7/9 + 14/9 + 21/9 + 5/10 +
12/10 + 26/10 med start kl. 19,00 præcis.

Spillested: Elevkantin, Valhøj Skole

Rødager Alle 102. 2610 Rødovre.

Indskud kr. 40,00 der ubeskåret går til præmier.

Tilmelding: Senest den 29 august til:

Ejlert Andersen. Telf: 36 70 68 71.

